

Thijs gaat op reis

Een voorleesboekje

Dit boekje is opgedragen aan de vrijwilligers die in hun eigen dorp een beetje extra liefde geven aan kinderen. Kinderen die zonder die liefde, aandacht en zorg geen toekomst zouden hebben.

Vrijwilligers die de kinderen een hoopvolle toekomst geven door elke dag er voor hen te zijn. Jaar in, jaar uit

Niet alleen de vrijwilligers in de dorpen ver weg, maar ook de mensen in Nederland die sterk betrokken zijn bij kansarme kinderen. Denk maar aan de leden van de lokale zendingsraad, de mensen van het landelijke team van het Kinderteam en ook al de sponsors die een kind via financiële ondersteuning een hoopvolle toekomst geven.

Dit boekje is geschreven en getekend door Frits Strietman om voor te lezen aan jonge kinderen.

Dit boekje is ook een hartelijke uitnodiging om mee te helpen om kansarme kinderen een hoopvolle toekomst te geven. Voor meer informatie ga ja naar www.kinderadoptieplan.nl

Dit voorleesboekje is uitstekend geschikt voor zondagschool of kindermoment tijdens een kerkdienst. Bijvoorbeeld om voorafgaand aan de themadienst voor het Kinderadoptieplan, gedurende enkele weken, telkens enkele hoofdstukken te lezen.

Je kunt het boekje zelf voorlezen.

Er is ook een PowerPoint beschikbaar met daarin de plaatjes van het verhaal.

Je kunt ook de video afspelen waarin het verhaal wordt verteld.



Dromen bij het raam

Het is woensdagmiddag.

Thijs zit thuis voor het raam

een beetje te dromen.

Hij komt net uit school.

Zijn rode fiets staat voor het huis.

En Thijs fantaseert.

Over dat blauwe vliegtuig.

Over reizen naar een héél ver land.

En daar andere kinderen ontmoeten.

Gewoon één nachtje logeren...

Wat zou dat leuk zijn!

Thijs bedenkt een plan.

Thijs gaat naar Afrika!

Op reis

De volgende morgen gebeurt het.

Thijs pakt zijn oranje rugtas in.

Hij heeft gelukkig niet veel nodig.

Een tandenborstel en een onderbroek.

Een kammetje, een stukje zeep.

Zo gaat hij naar het vliegveld.

Papa en mama zwaaien hem uit.

Thijs heeft er heel veel zin in!

Maar op de trap van het vliegtuig...

kijkt hij toch een beetje sip.

Wat is dat vliegtuig GROOT!

Het is natuurlijk ook best spánnend.

Maar ja, het is maar voor één nachtje...

In het vliegtuig

In het vliegtuig is het leuk.

Alles is er blauw en erg netjes.

Iedereen heeft een eigen televisie!

Thijs zit in een grote blauwe stoel.

Thijs wordt heel erg verwend.

Een blauwe mevrouw geeft hem steeds

iets lekkers.

Hij krijgt zelfs een groot cadeau.

Een mooi blauw speelgoed vliegtuig.

Nét zo'n vliegtuig als het echte!

Het vliegtuig vliegt de hele dag door:

zo ver weg is Afrika!

Maar hij verveelt zich niet.

Thijs kijkt de hele reis tv: naar Bob de Beer!

Op weg naar Thandi

Het vliegtuig stopt in Zuid-Afrika. Dat is het vérste stukje Afrika!

Thijs bedankt de blauwe mevrouw en loopt het vliegtuig uit.

Buiten staat een bruine taxi-meneer.

Thijs stelt hem een rare vraag: "Wilt u mij naar het allerleukste meisje van Zuid-Afrika brengen?"

"Oh, dat wil ik wel!" lacht hij. "Dat is mijn nichtje Thandi.

Zij is het allerleukste meisje!"

De taxi-meneer weet precies waar zij woont.

Hij zal Thijs naar Thandi brengen.

Thijs kijkt onderweg zijn ogen uit.

Zuid-Afrika is zó anders dan Nederland.

Hoe verder ze rijden hoe meer ánders het wordt.

Hij ziet heel veel kleine huisjes met ronde daken.

In allerlei kleurtjes en vlak naast elkaar.

En overal lopen bruine en zwarte kinderen.

In korte broek en op blote voeten.

Want het is héél warm in Afrika!

Ze zwaaien vrolijk naar elkaar...

Hartelijk welkom

Aan het einde van de middag

stopt de taxi bij het huis van Thandi.

De hele familie komt naar buiten.

Ze zijn blij met het bezoek van Thijs.

Dat kun je aan hun gezichten zien.

Ze lachen allemaal.

Ook hier staan ronde huizen.

In het midden van de familie staat een meisje.

Zij moet Thandi zijn, denkt Thijs.

Als hij uitstapt roept zij naar hem:

“Hoi, wat kom je doen?”

Thijs loopt naar haar toe.

Ze heeft zwarte vlechtjes met rode bandjes.

En een vrolijk bruin gezichtje.

“Hallo” zegt Thijs, “ik ben Thijs uit Nederland”.

“Hallo” zegt Thandi, “ik ben Thandi”.

Ze moeten er allebei om lachen.

“Mag ik een nachtje komen logeren?”, vraagt Thijs.

“Dat lijkt me héél leuk”, zegt Thandi.

Thijs vindt het nú al gezellig.

Alles is anders

De moeder van Thandi vindt het goed.

“Ik hoop dat je het hier leuk vindt”, zegt ze.

“Het is hier wel heel anders dan bij jou.”

Nou, dat heeft Thijs allang gezien.

“Zullen we gaan spelen?”, vraagt Thijs.

“Nee” zegt Thandi, “dat doen we straks.”

“Eerst gaan we mijn moeder helpen.”

Thandi gaat de was ophangen.

Haar broertje Thuba gaat water halen,

met een blauwe ton, die hij achter zich aan trekt.

Thandi legt uit dat ze geen kraan hebben.

Daarom moeten ze elke dag zelf water halen.

Thijs wil dat ook wel eens proberen.

Natuurlijk gaat dat mis: hij wordt helemaal nat.

Iedereen moet erg lachen.

Verschillende kleurtjes

Als ze klaar zijn met helpen
gaat moeder eten koken op het vuur.
Dan mogen de kinderen spelen rond het huis.
Maar eerst willen de kinderen Thijs iets vragen.
Want zij zijn bruin en Thijs is wit.
Hoe kan dat nou? Of is die witte kleur soms verf?
“Jouw haar is net zo geel als stro”, zegt Thandi.
“En je bent zo wit als een klein varkentje.”
“Tsja”, zegt Thijs, “dat is altijd al zo geweest!”
Dan kijkt Thijs nog eens naar Thandi en zegt:
“Jouw velletje lijkt op chocoladekoekjes
en je haar lijkt op dropveters.”
Ze moeten er allebei erg om lachen.
Toch vertrouwen haar broertjes het niet helemaal.
Ze vegen met hun vingers nog snel even
over Thijs zijn gezicht.
Maar zijn witte kleur zit heel goed vast.
Het is écht geen verf.
Het is natuurlijk gewoon zijn velletje!

Thandi schatert het uit.

Spelen

Thandi speelt met haar popje.
Ze speelt de moeder.
Thijs mag spelen met de auto van de broertjes.
Die hebben ze zelf gemaakt.
Een auto van ijzerdraad.
Met vier kurken als wielen.
En een ijzeren rondje waarmee hij echt kan sturen.
Thijs holt er mee over de zandweg.
Dan vraagt Thijs of Thandi ook naar school gaat.
Thandi vertelt dat heel veel kinderen in Afrika niet naar school kunnen
omdat er geen geld voor is. En ze moeten vader en moeder thuis helpen.
Als de zon half onder is roept moeder hen: “het eten is klaar”.

Samen eten

Thandi en Thijs hebben best honger.
Ze gaan allemaal op de grond zitten.
Rond het warme vuurtje.
Met hun bordjes op schoot.
Er zijn geen tafels en geen stoelen.
En ook geen messen, geen lepels en geen vorken.
Thijs begrijpt er niks van.
Moeder schept op.
Dikke witte pap met groene spinazie.
Iedereen begint gelijk te eten.
Maar Thijs kan niet geloven wat hij ziet:
iedereen eet met zijn handen!
Ze pakken het eten met hun vingers
en stoppen het voorzichtig in hun mond.
“Ja” zegt Thandi, “in Afrika zijn we dat zo gewend.”
“Daarom wassen we altijd heel goed onze handen!”

Afscheid nemen

Na het eten moet Thijs alweer terug naar Nederland.
Dat vind hij stom.
Hij gaat zijn rugzakje inpakken en kijkt rond om alles goed te onthouden.
Dan hoort hij de taxi aankomen.
Het is dezelfde aardige meneer.
Thijs geeft alle kinderen een knuffel.
Hij bedankt de moeder met een kus.
En hij omhelst Thandi.
Ze moeten wel een beetje huilen.
Afscheid nemen is niet leuk.
Ze zijn er allebei wat verdrietig van.
Maar dan heeft Thandi een verrassing.
Zij haalt de auto van ijzerdraad tevoorschijn.
Thijs mag hem hebben en mee naar huis nemen!
De taxi vertrekt.
De hele familie zwaait Thijs uit.
Na uren rijden worden de huizen weer groter.
Eindelijk komen ze weer bij het vliegtuig.

Het is net of het vliegtuig nu nóg groter is!

Op weg naar huis

In het vliegtuig valt hij op zijn blauwe stoel
gelijk in slaap.

Met zijn mooie auto op zijn schoot!

Thijs slaapt de hele reis!

Op het vliegveld in Nederland

staan papa en mama al op hem te wachten.

Ze zijn blij dat Thijs er weer is.

Ook Thijs vindt het fijn om hen weer te zien.

Onderweg vertelt Thijs aan één stuk door.

Hij heeft zóveel meegemaakt!

Veel verhalen gaan over Thandi.

Thuis vraagt Thijs om een boterham met kaas.

En hij gaat lekker douchen, met veel zeep.

Want dat heeft hij wel een beetje gemist...

En dan? Gauw naar bed!

Thijs droomt.

Hij droomt van Afrika én van leuke Thandi.

Hij heeft het erg leuk bij haar gehad.

Hij vond het wel raar dat Thandi en haar broertjes
niet naar school kunnen.

Thijs droomt dat hij haar kan helpen zodat ze wel naar school kan.

Hij heeft een glimlach op zijn gezicht.

Naast zijn bed staat de auto en een foto met Thandi.

Achtergrond informatie

De familie van Thandi heeft heel weinig, maar redt het wél. Samen met hun moeder die goed voor de kinderen zorgt en met de hulp van de vrijwilligers van het Kinderontwikkelcentrum.

Er zijn heel veel kinderen die het geluk niet hebben. Soms is één, of beide ouders overleden. Veel kinderen leiden honger en gaan niet naar school. Armoede ontnemt kinderen hun energie, hun moed en hun toekomst. Maar dat hoeft niet het einde te zijn.

Het Kinderadoptieplan is onderdeel van de Kerk van de Nazarener en geeft al 25 jaar meer dan 19.000 kinderen een hoopvolle toekomst. Dat kan ze niet alleen. Dat doet ze samen met heel veel sponsors.

En de kinderen verdienen onze steun. Wij leven in Nederland weliswaar in een andere wereld, maar de liefde is overal dezelfde. Zij hebben onze liefde nodig.

Voor nog geen veertig cent per dag geef je een kind al een hoopvolle toekomst.

Zie www.Kinderadoptieplan.nl



Kinderadoptieplan